

Info Inge Timmers:
Ambassadeur stichting Kuychi

Doel

Helena van Engelen (1949) vertrok in 2001 naar Urubamba in Peru, om in de Heilige Vallei een centrum te bouwen waar kinderen uit de arme omliggende gemeenschappen kunnen leven en leren.

In 2003 werd de stichting Kuychi in het leven geroepen om Niños del Arco Iris te ondersteunen.

Regenboog

Helena ging met een missie naar Peru: kansarme kinderen een thuis en een toekomst geven. De namen van beide stichtingen, Arco Iris en Kuychi verwijzen naar de regenboog, in het Spaans en in het Quechua. Het Quechua is de oude taal van de Indianen die nog steeds gesproken wordt in de Andes.

De missie waarmee ze in 2001 naar Peru vertrok, is mensen hun waardigheid teruggeven, vertelt ze. "Je ziet het aan mensen, wanneer ze hun waardigheid verloren hebben. Bedelen, bijvoorbeeld, maakt dat je over jezelf denkt: ik ben niets waard, ik ben niemand, ik kan niks." Dat geldt nog veel sterker voor het enorme aantal kinderen dat misbruikt is. "Ik zie het meteen aan een kind dat hier voor het eerst binnenkomt. Het straalt een verdrietige boodschap uit: ik ben niets waard, ik ben een wegwerpartikel. Het is mijn missie om zo'n kind weer de schoonheid terug te geven, zodat het 't mooie weer kan zien in zichzelf en in de wereld om hem heen. Als oogjes weer gaan stralen, dan word je als geveer opeens de ontvanger. Dat maakt dit werk zo vervullend."

Geen overhead

Alle activiteiten worden kosteloos door de stichting Kuychi en haar vrijwilligers uitgevoerd. Kuychi is trots op het feit dat er geen overheadkosten gemaakt worden. Alle onkosten en reiskosten worden door de bestuursleden en vrijwilligers zelf betaald. Het stichtingsbureau in Eindhoven coördineert de werkzaamheden van vrijwilligers in Nederland.



“Every child has the right to be loved, to dream, to play, to hope, to be part of a family, to learn, to be.”

– Helena van Engelen