

Boekentips van oktober 2018

Wanneer komt de Sint? Van Luc Focroulle

Prentenboek vanaf 4 jaar

Een grappig, vrolijk en ondeugend prentenboek op groot formaat over de aanloop naar Sinterklaas. Patrick en Michael zijn heel braaf en zoet geweest. Met grote verwachtingen kijken ze uit naar de komst van Sinterklaas... en naar de cadeautjes. Maar wanneer is het eindelijk zover? Het is een Sinterklaasverhaal zonder pieten.



Griezelbeer van David Walliams

Prentenboek vanaf 4 jaar



Een ijsbeer drijft op een ijsschots naar het zuiden. Maar als de ijsschots smelt komt de ijsbeer op een eiland met bruine beren. Pas als de ijsbeer in een modderpoel valt, wordt ze herkend als beer. Het is een heerlijk feel-good verhaal: fantastisch verteld en ook schitterend uitgebeeld in kleurige illustraties. Kleuters zullen de herhalingselementen geweldig vinden.

Vosje van Edward van de Vendel

Voorleesboek vanaf 6 jaar



Een jonge vos rent door de duinen en maakt een harde smak bij een bunker. Terwijl hij op de grond ligt droomt hij over zijn vossenleven. Edward van de Vendel kruipt in de huid van de jonge vos. Hij maakt het vosje invoelbaar door alle zintuigelijke waarnemingen. De prachtige sfeervolle prenten van Marije Tolman vertellen op zich al een verhaal. Het fluorescerende vosje steelt het hart van de lezer.

Slapen vissen? van Jens Raschke

Vanaf 9 jaar

Het broertje van Jette(10) is op zesjarige leeftijd gestorven na een langdurig ziekbed. Jette heeft veel vragen en voelt zich verdrietig, boos en hulpeloos door de dood die in haar leven is gekomen. Dood en rouw worden realistisch benaderd. De illustraties van het echtpaar Schubert zijn verbeeldingen van Jettes fantasieën en van realistische momenten Dit verhaal gaat over de dood van een ander, van jezelf maar ook over de liefde tussen een broer en een zus.



De waarheid volgens Mason Buttle van Leslie Connor

Vanaf 12 jaar

Mason (12) woont op een vervallen appelboerderij. Zijn leven is niet gemakkelijk: hij is dyslectisch en wordt op school gepest. Hij mist zijn vriend Benny die 15 maanden geleden dood is gevonden in de boomgaard. Op een dag worden Mason en zijn nieuwe vriend Calvin achtervolgd door de pestkoppen en dan krijgt Calvin een ongeluk. Een meeslepend en ontroerend verhaal!



Dromen van succes: van kind tot sportheld door Barbara Barend en Marlies van Cleeff

Informatief boek voor kinderen van 9 tot en met 12 jaar.



Ruim 25 topsporters vertellen in deze bundel over hun kindertijd, wat ze gedaan hebben voor hun sport, of ze daar gelukkig in waren en wat hun overwinningen zijn geweest.

Rico Verhoeven, Epke Zonderland, Edith Bosch en Esther Vergeer zijn enkele van de sporters die aan het woord komen. De tekeningen in het boek zijn stripachtig.